

*Maarten Luther: 'Mijn enige troost. 365 dagen met de H. C.'*

*Uitgeverij: Den Hertog, Houten*

*Hardcover. Prijs € 22,50*

Men zou bij een dagboek over de Heidelbergse Catechismus kunnen denken aan 365 dogmatisch zwaar geladen en misschien ook nog aan saaie dagboekmeditaties. Welnee, wie met deze verwachting dit dagboek ter hand neemt staat een grote verrassing te wachten. In een aansprekende en levendige stijl worden de kernzaken van het christelijk geloof aan de orde gesteld.

Toen in 1563 in Heidelberg de later wereldberoemde Catechismus uitkwam, was Luther al bijna twintig jaar geleden overleden. Toch wordt in dit dagboek een poging gedaan om antwoord te geven op de vraag: Wat zou Luther van onze Heidelbergse Catechismus gevonden hebben?

De samensteller, dhr. H.C. van Woerden, heeft de geschriften van Luther gelezen en daarbij viel het hem op hoe uitvoerig deze reformator was over de thema's die na zijn dood ook in de H.C. zouden worden behandeld. Hiervan wil hij graag iets aan anderen doorgeven. Uit de bijna 100.000 pagina's Luthertekst die ons zijn overgeleverd, heeft hij een selectie gemaakt voor dit dagboek. Er wordt geen commentaar op Luthers theologie gegeven. De inhoud van deze uitgave is bedoeld om een idee te geven van wat Luther over de diverse onderwerpen uit de Catechismus heeft gezegd. De 129 vragen in de 52 zondagen van de H.C. vormen steeds de leidraad bij het maken van de keuzes. De selecties worden gepresenteerd in de vorm van een dagboek. Per week wordt een complete zondag uit de Heidelberger toegelicht door per dag teksten uit Luthers werk aan te reiken. Zo komt Luther zelf bij alle vragen en antwoorden van de Catechismus aan het woord. De hoofdlijnen worden in deze bloemlezing zichtbaar. De inhoud van dit dagboek geeft een beknopt overzicht van Luthers theologie bij alle kernpunten van onze geloofsleer. De citaten zijn gekozen uit Luthers preken. In zijn preken zien we immers een andere kant van Luther dan in zijn polemische geschriften. Op de kansel was hij een echte herder en leraar. De auteur vond het niet eenvoudig om op een goede manier om te gaan met het verschil tussen Luther en de Catechismus wat betreft de plaats van de wet; maar dit probleem is al onderzoekende opgelost. De aanbevolen schriftlezingen kunnen dienstig zijn voor hen die deze bundel willen gebruiken bij hun dagelijkse meditaties.

Om een indruk te geven van dit rijke dagboek enkele citaten: 'Als er iemand is die zijn nood en ellende voelt en hartelijk verlangt naar de troost en de liefde van Christus, spitst dan uw oren en strek uw hart uit naar Hem.'

'Het is een grote troost dat Paulus aan ons de hele schepping tot onderwijs en voorbeeld geeft, opdat ook wij alle kwaad en lijden geduldig zullen ondergaan, wat ons ook door de duivel en de wereld overkomt, en ons zullen troosten met de komende verlossing. Dat is werkelijk een wonderschone prediking...' Het bovenstaande is uiteraard maar een tamelijk willekeurige greep uit het vele dat ons geboden wordt, maar wel met de bedoeling uw belangstelling hiervoor gaande te maken. Wie voor zichzelf en/of voor het hele gezin een nieuw dagboek wil aanschaffen en/of wie een ander er een ten geschenke wil geven, waarin de Bijbelse boodschap helder doorklinkt, kan hier terecht.

M.P. te V.